



Er is wél een foto!



Mijn opa is in 1989 overleden. Ik was toen 4 jaar oud. Ik herinner me helemaal niets van de uitvaart. Vanwege mijn beroepskeuze als afscheidsfotograaf dacht ik er toch vaak aan terug, omdat ik op zoek was naar Mijn Waarom: waarom wilde ik afscheidsfotograaf worden?

Ik dacht vaak na over hoe het afscheid van mijn opa zou zijn vormgegeven. Ik wilde eigenlijk weten wie er bloemen hadden gegeven, of er wel rouwboeketten waren, wie er allemaal in de kerk aanwezig waren en hoe mijn familie eruit zag; wat hadden ze aan?

En toen vond ik die ene foto van de uitvaart in een album. Ik was verrassend blij om deze foto te zien! Door de foto voel ik mij betrokken

‘Onwetend wat de foto zou doen met de kleindochter zoveel jaren later’

De vragen die ik had over de uitvaart van mijn opa lijken in eerste instantie misschien niet zo belangrijk. Maar door alleen al deze ene foto te hebben gezien, voel ik mij betrokken bij de uitvaart van mijn opa. Ik was 4 jaar, dus herinner me er niets van. Toch moet ik dit beeld hebben gezien.

Beeld

Klinkt dit je vreemd in de oren? Misschien is het dat ook wel. Maar door deze ene foto van de uitvaart van mijn opa krijg ik toch een beeld van hoe het afscheid was vormgegeven. Mijn familie had een immens rouwboeket op de kist gelegd, er was gekozen voor witte bloemen, rond de kist lagen nog veel meer bloemen: roze, rood en wit. Er waren rouwlinten met onder andere de tekst “Laatste groet. De bilbartvrienden”. Mijn opa was een geliefd man!

Herinnering vasthouden

Natuurlijk heb ik mijn ouders gevraagd naar de uitvaart van opa. Maar ook zij herinnerden zich er niet zo veel van. Althans niet de details waar ik naar vroeg. Dat deze foto van de uitvaart er was, was zelfs voor hen een verrassing. Ze waren dit vergeten.

Fijn dat er in die tijd toch aan gedacht is deze foto te maken. Onwetend wat het zou doen met de kleindochter zoveel jaren later. Deze foto vult toch een klein stukje leegte bij mij op.

Waardevol

Deze foto zorgt ervoor dat ik me een stukje uit het verleden kan herinneren en dat mijn ouders de herinnering weer opnieuw kunnen vasthouden. Al is het maar één foto, deze is ontzettend waardevol.

Met warme groet,

Daisy Renders

Herinneringbewaarster

Ps. Benieuwd naar de foto? Bezoek dan mijn website www.daisyrenders.nl/post/uitvaart-opa.