



# Foto's zijn erfstukken



Als klein meisje vond ik het al geweldig om door oude fotoalbums te bladeren. Mijn reacties en gedachten waren: 'O, wat zien papa en mama er jong uit!', 'Wat houdt oma mij lief vast!' en 'Dat beeld ken ik alleen uit de verhalen van mijn ouders.' De liefde voor fotoboeken vergaat niet.

Fotoboeken van dertig, veertig of zelfs langer geleden ruiken een beetje muffig en soms zijn de foto's vergeeld, maar nóg steeds worden ze met liefde doorgebladerd. Vroeger door mijn opa en oma, daarna door mijn ouders en nu – alweer twee generaties verder – door mij.

## 'Hoe bewaar jij je erfstukken?'

Met opruimen of tijdens het uitzoeken van de kerstspullen stuitte ik vroeger op oude albums. Zittend op de zacht vloerbedekking met het fotoboek op schoot kon ik zo mijn doel, waarvoor ik naar zolder was gegaan, helemaal uit het oog verliezen. Elke pagina in het fotoboek trok mijn aandacht.

### Oude fotoafdrukken intrigeren

Een foto van mijn moeders opa en oma op de kast bij mijn ouders vind ik intrigerend. De portretfoto van mijn moeder in haar jonge jaren, aan de muur op het kantoor van mijn vader, vind ik geweldig mooi. En van mijn schoonmoeder hebben we oude trouwfoto's gekregen van haar opa en oma. Ik kan er telkens weer naar blijven kijken.

### Onzichtbare momenten

Foto's van geweldige, liefdevolle en/of bijzondere momenten staan in deze tijd netjes geordend in mapjes op de computer. Met liefde geordend en dubbel geback-up't, maar die we nooit meer de aandacht geven die ze verdienen. Bijzondere momenten blijven onzichtbaar in de computermappes staan. Ondanks dat we

veel vertrouwen hebben in digitale bestanden kunnen deze bestanden ook verloren gaan, beschadigen of op een verouderd opslagmedium komen te staan (heb jij nog een floppy-disk of een videospeler in huis?) De techniek blijft namelijk continu veranderen. Met het herinneringsalbum fysiek in de kast verklein je de kans dat de foto's verloren gaan.

### Erfstukken

Foto's. Het zijn cadeautjes. Het zijn erfstukken! Foto's zorgen voor een geheugensteuntje om je iets te kunnen herinneren of geeft een gehele nieuwe generatie inzicht in het leven van iemand die hen dierbaar is. Maar dan wel de foto's die zijn gebundeld in een mooi album of als afdruk zijn ingelijst. Mag ik je uitnodigingen er eens over na te denken of jouw erfstukken op de computer staan of mooi gebundeld zijn in een fotoboek?

Met warme groet,  
Daisy Renders  
Herinneringbewaarster

Ps. Benieuwd naar mijn oude foto's die ik benoem in mijn verhaal? Bezoek dan [www.daisyrenders.nl/post/foto-erfstukken](http://www.daisyrenders.nl/post/foto-erfstukken).