



# Afscheid van werkplaats



**Ik ben ontwerpster van afscheidsdrukkerij en afscheidsfotograaf. Ik maak foto's voor, tijdens en na de uitvaart. Ik leg nieuwe, laatste en oude herinneringen vast op beeld. In 2017 hielp ik de eigenaar van Houthandel Steenbakkers de 65 jaren aan herinneringen vast te houden. Lees mijn persoonlijke verhaal over afscheid nemen.**

Afscheid nemen is iets wat mensen vaak erg moeilijk vinden. Ik zeg vaak, want soms neem je bewust afscheid van iets en geeft dit je verlichting. Zo heb ik ooit afscheid genomen van mijn full-time baan bij een marketing- en communicatiebureau. Dit afscheid maakte mij erg gelukkig (en nog steeds!) Soms neem je afscheid om weer een nieuwe stap te kunnen zetten. Dat kan je inspireren en motiveren voor de toekomst.

## Er zijn 65 jaren aan herinneringen gemaakt

In september 2017 hebben mijn man Mart en ik ook afscheid genomen. Afscheid van ons huis, omdat we een nieuwe stap wilden zetten. We kochten een oude timmerwerkplaats die we (nog steeds) aan het verbouwen zijn tot woning. De werkplaats is beter bekend als Houthandel Steenbakkers in de Wilhelminastraat. De stap om te verhuizen heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd. Geïnspireerd op creatief vlak en gemotiveerd omdat we op een heerlijke plek in Boxtel kunnen wonen.

De toenmalige eigenaar heeft in 2017 afscheid moeten nemen van zijn plek. Tegelijkertijd moest hij van 65 jaar arbeid op die bewuste locatie afscheid nemen. Het zijn 65 jaren aan herinneringen die daar zijn gemaakt, gegroeid en bewaard. Dat is toch wel even een moment om bij stil te staan.

Voor de toenmalige eigenaar heb ik in het geheim foto's gemaakt in de werkplaats. Toen ik de foto's maakte was het pand namelijk nog van hem, maar ik voelde het belang om de sfeer op dat moment vast te leggen. Van de foto's heb ik een mooi

album gemaakt. Een herinneringsalbum vol met foto's van de verschillende ruimtes zoals ze waren toen hij daar als timmerman nog hard aan het werk was. Zoals foto's van zijn aantekeningen, rolmaat, werkpetje en -jas. De foto van zijn bureau is niet zomaar een foto van boekjes, aantekeningen en persoonlijke spulletjes, maar dit is een foto vol herinneringen. Mooie herinneringen om vast te houden.

### BLIJ MEE

Het herinneringsboekje heb ik inmiddels gegeven en hij is er ontzettend blij mee. Ik moest het fotoalbum zelfs signeren! Het boekje houdt zijn herinneringen aan die bijzondere locatie levend, het is een tastbaar bewijs van een mooi werkzaam leven en het geeft aanleiding tot een gesprek. Maar dit fotoboek is ook een stukje historie van Boxtel! Ook dit is afscheidsfotografie.

Met warme groet,  
Daisy Renders  
Herinneringbewaarster

Ps. Benieuwd naar de foto's van Houthandel Steenbakkers? Bezoek dan mijn website [www.daisyrender.nl/post/afscheid-nemen](http://www.daisyrender.nl/post/afscheid-nemen).