



Herinneringbewaarster



Als ontwerpster van afscheidsdrukwerk en als afscheidsfotograaf sla ik jouw dierbare herinneringen veilig voor je op in de vorm van een tastbaar product. Hallo, ik ben Daisy Renders – van Hellemond en ik ben De Herinneringbewaarster.

Dit jaar verschijnt er regelmatig een column van mij in deze krant. Ik zal me dan ook eerst even netjes voorstellen.

Daisy is dus de naam. Ik ben 34 jaar oud en geboren en getogen in Boxtel. In 2010 ben ik getrouwd met de liefde van mijn leven: Mart Renders. Ik ben creatief, perfectionist, lezer, kijker, luisteraar, helper, bescheiden, chocolade junk, grootverbruik theedrinker, gepassioneerd fotografe en fanatiek ontwerpster.

Ben liefdevol opgegroeid in een ondernemende familie

Ik ben liefdevol opgegroeid in een ondernemende familie. Mijn ouders waren tot 2002 eigenaar van Paviljoen Molenwijk. Ik ben dus opgegroeid in dat park. Het was een groot voorrecht om daar mijn jeugd door te brengen. Ik heb in het park gefietst, geskate, gespeeld, gewonnen en verloren met midgetgolf, gehockeyd, geschaatst en kon te voet over het ijs naar mijn beste vriendinnetje wandelen (zij woonde aan de andere kant van het ven). In de zomer én de winter kon ik genieten van al het moois in park Molenwijk. De kleine konijntjes 's ochtends vroeg en de pakken sneeuw op de dennen in de winter. Wat ontzettend bijzonder eigenlijk dat ik dit mocht meemaken als kind!

Ondanks de prachtplek wilde ik niet in de voetsporen van mijn ouders treden (wat mijn vader eerder wél deed). Ik koos stevast voor het volgen van creatieve studies en in 2015 koos ik voor de specialisatie afscheidsfotografie.

Mensen helpen

Als ontwerpster van afscheidsdrukwerk en als afscheidsfotograaf sla ik jouw dierbare herinneringen veilig voor je op in de vorm

van een tastbaar product. Door middel van rouwdrukwerk en een afscheidsreportage in een herinneringsalbum kun je terugkijken en teruggaan naar het moment. Op een dag en tijdstip dat jij daar behoefte aan hebt. Uit het bekijken van de beelden kun je kracht halen én je kunt er troost in vinden.

Allerbelangrijkste

Ik voel me prettig als ik mensen kan helpen. De betekenis van mijn naam op basis van mijn persoonlijkheid is niet voor niets 'not happy unless she is helping someone in need'. Dat is voor mij het állerbelangrijkste. Mensen helpen zit in mijn dna. Ik leg met zorg en liefde belangrijke momenten van het leven vast. Ik doe dit op een betrokken, warme, respectvolle en vertrouwde manier.

Je las mijn eerste column. Als beeldmaakster is het niet niets iets met woorden te creëren. Ik ga je dit jaar meenemen in wat ik meemaak als ontwerpster van afscheidsdrukwerk en als afscheidsfotografe.

Met warme groet,
Daisy Renders
Herinneringbewaarster